

Mario de Cleen : vlinderverzamelaar en kweker



Het pronkstuk van Mario is een vermoedelijke kruising tussen *Attacus Imperator* en *Attacus Caesar*: een exemplaar van 27 cm. Deze vlinder komt uit de Filippijnen en was de enige vrucht uit zestien eitjes. In zijn prille jeugd liep, zoals velen onder ons, Mario met een vlindernetje achter koolwitjes en "chocoladevlinders". Daardoor groeide steeds meer zijn interesse voor vlinders op zichzelf. Hij vond de nodige informatie in de vakliteratuur en besloot zelf vlinders te gaan kweken. Er werd begonnen met inlandse maar al vlug ging het naar tropische vlinders. De Antwerpse Kring Entomologie was hierbij een eerste hulp alsook verschillende insektenbeurzen. Droge vlinders aanschaffen is geen probleem maar kweken is echter wat anders. Het moeilijkste is de typische voedselplant te vinden die elke vlinder nodig heeft vb. een koninginpage heeft wortelloof nodig. Vervolgens komt de temperatuur en de vochtigheidsgraad. De metamorfose van ei tot vlinder fascineert Mario enorm. Het is dan ook zijn doel een speciale soort te kweken: hoe hoger de moeilijkheden hoe groter de voldoening. Deze hobby is ook maar zo duur als men wil: een appelsienboompje kost 1000bf en wordt door een vijftiental rupsen volledig kaalgevreten. De grootste vlinders zijn de nachtvlinders onmiddellijk gevolgd door de schemervlinders. Het totaal geschat aantal vlinders bedraagt ongeveer 185.000, waarbij alle dagen nieuw soorten komen en andere soorten verdwijnen vooral door het vernietigen van de biotoop. Mario zelf beschikt momenteel over ongeveer 3.000 exemplaren dwz. eieren, rupsen; poppen en vlinders. Zijn specialiteit is de *Attacus Atlas* welke ligusterhagen oppeuzelt. Ter verduidelijking: op één jaar onderhouden 1500 rupsen een ligusterhaag van meer dan 100 meter lengte; deze rupsen eten immers 24 u op 24. De levensduur bedraagt voor deze soort 45 weken waarvan slechts één week effectief als vlinder. Moeder Anita heeft dan ook meer dan haar handen vol om al deze mondjes te kunnen voeden. Mario is ook praktisch de enige in Europa welke in zo'n massa kweekt met deze vlinder. Zijn verzameling gedroogde exemplaren komt vooral uit Zuidamerika, Indonesie, Maleisie, en uiteraard uit Europa. Mario is van plan ieder jaar een reis te maken in het teken van de vlinder: vb. in 1992 naar Zwitserland. Zijn droom is echter naar Thailand te trekken op vlinderjacht, waar enig mooie en exclusieve exemplaren te vangen zijn. In de zomer is de vroegere vogelkooi van vader Eddy een ware streling voor het oog door alle soorten vlinders welke dooreenfladderen. Spijtig dat ik dit nu niet kon zien, maar ik kom zeker terug naar deze bonte wereld.

(Wolga/foto E.d.M.)