

Vogelvlinder fladdert in Bazel

BAZEL — Mario De Cleen is terug uit Thailand. Hij trok er met z'n verloofde Taïs de jungle in. Om eieren en cocons te zoeken, niet om de rijke toerist uit te hangen. Mario blijft bezeten van vlinders. De verre reizen zijn noodzakelijk omdat er vers bloed nodig is. „Ik zie 'n vlinder en denk aan niets meer.“

Mario De Cleen terug uit Thailand: „Ik moet reizen om inteelt tegen te gaan“

Mario was niet aan zijn eerste verre reis toe. „Ik hang nooit de toerist uit. Ik wil cultuur en natuurlijk ook vlinders.“ Mario en Taïs verbleven tegen de grens met Burma en Laos, op het randje van de jungle. „Ik probeer altijd een bewoner te klissen die gids wil spelen voorbij dat randje van de beschaving. En dan is het zoeken naar eieren en cocons.“

De ministeries van Australië, Indonesië en Papoea gaven Mario de toelating een paar beschermde vlinders te verhandelen en te ruilen. „Daar moet ik me aan houden. Er zijn veel amateurs aan het werk in deze branche.“

Mario heeft duizenden vlinders in dozen. Sommige soorten kan hij in geen enkel boek terugvinden. Dat betekent niet dat de soort nog nergens beschreven is. „M'n dokumentatie is pover. Er bestaat een boekenreeks die alle vlinders verdeelt per familie en per strek. Dat is wel een grapje van 250.000 frank.“

Vlinders kweken is niet zo simpel. De luchtvochtigheid moet rond de negentig graden schommelen, de temperatuur rond de 25 en er moet heel veel zonlicht zijn. „Zonlicht is niet na te bootsen. De natuur laat zich nooit perfect nama-

ken.“

Mario kweekt verschillende soorten maar de ornithoptera of de vogelvlinder springt daarbij zeker uit de band. De vogelvlinder is de grootste dagvlinder die er bestaat. Bij de kleurige nachtvinders heb je de atlasvlinder uit Thailand (Mario's specialiteit), de kommeetvlinder uit Madagascaren en de herculesmot uit Australië. „Die probeer ik al drie jaren te kweken. Dat is me nu min of meer gelukt.“

Opvallend: het korte leven van een vlinder. Vijf of zes dagen. De mannelijke atlasvlinder paart zich een paar dagen te pletter en fladdert dan als een gek tot hij erbij neervalt. Mario vindt dat een vlinder langer leeft dan dat: „Er is een ei, een rups, een pop en dan pas een vlinder. Dat zijn 45 dagen.“

Mario levert wel een tegenprestatie voor zijn ingrijpen in de natuur. Hij zet geregeld vlinders uit, in de Kruibeckse polders bijvoorbeeld. De Koninginnepage kwam hier niet meer voor maar Mario heeft er regelmatig tientallen uitgezet. „Ik kwam er al eentje tegen in m'n tuin. De Koninginnepage leeft weer.“

(TdL)



Mario heeft duizenden vlinders in dozen. Sommige soorten kan hij in geen enkel boek terugvinden. (Foto PMS)